

AMIGOE DI CURACAO

WEEKBLAD VOOR DE CURAÇAOSCHE EILANDEN

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag.
Abonnementsprijs voor Curaçao, Bonaire, Aruba
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden
fl. 2.— met vooruitbetaling.

BUREAU VAN DIT BLAD
Waterkant No 4, Overzijde.
DRUKKER. B. L. BOGAERS.

Voor het Buitenland per jaar fl. 10.—
Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
Prijs der Advertenties van 1—7 regels f. 0.50; voor el-
ke regel meer 7½ cts.

Curaçao's Eeuwfeest 1816 — 4 Maart — 1916.

De inneming van Curaçao op Nieuwjaarsdag 1807.

V.

Den hoofdpersoon van het drama, dat op Curaçao op dien beruchten Nieuwjaarsdag 1807 werd afgespeeld, hebben wij in de beide artikelen geheel uit het oog verloren. Wij bedoelen den Heer *Changuion*, gouverneur van Curaçao.

Vóór zijn komst op Curaçao was de Heer P. J. CHANGUION lid van het Gerechtshof eerst te 's Bosch, later van Breda geweest.

In Maart 1804 tot Gouverneur van Curaçao benoemd, vertrok hij den 1 Juli, kwam den 27 Augustus 1804 hier in de kolonie aan en werd den 10 September d.a.v. geïnstalleerd. Zijn bestuur begon onder zeer ongunstige omstandigheden.

Toen op dien dag der installatie alle compagnieën der Nationale Gardes in de wapenen werden geroepen om den eed van trouw af te leggen, werd aan „de cavalerie, om reden der droogte en zwakheid van de paarden, gepermitteerd, te voet te compareeren.” (*Public* 1804 No. 26).

Reeds zijn eerste blik uit het Gouvernementshuis bij het aanvaarden van zijn ambt, kon CHANGUION overtuigen van de verwoestingen en de ellende door het beleg, den hongersnood en de droogte in zijn rechtsgebied aangericht. (Zie P. A. EUWENS, *Curaçao in 1803 en 1804*).

In October daaraanvolgende maakten de Engelschen weer opnieuw toebereidselen om het eiland te blokkeeren, die eerst met alle strengheid in toepassing werd gebracht op den 31 Maart van het volgende jaar, toen Lord MURRAY met een eskader van 7 oorlogsschepen het eiland kwam opeischen. Het geheele eiland, nu eens in de West-districten dan weer in de Oost-districten, werd door de Engelsche troepen overstroomd, geplunderd, gebrandchat, het vee weggevoerd. Aan alles was gebrek. De Hollandsche schepen in de haven waren niet in staat uit te zeilen om den vijand van de kust te houden. Het garnizoen had gebrek aan krijgsbehoeften. Geen nieuwe mond-

voorraad kon van buitenaf worden ingevoerd. Den 28 April landden de Engelschen hun leger bij *Dabooi* en van daar uit werden verschillende strooptochten ondernomen, en o.a. de magazijnen op de plantages *San Sebastian*, *Klein en Groot Santa Martha* en *Porto Marie* geplunderd en de gebouwen in brand gestoken. Vervolgens begonnen zij hun verwoestingswerk aan de Oostzijde. Het fort Fuik werd veroverd, de Cabrietenberg bezet tegenover het fort *Beekenburg* van Caracasbaai. Doch van hieruit werden zij, onder de dappere leiding van BRUN verdreven. Aan deze blokkade kwam een einde door den plotseligen dood in Juli 1805 van den Engelschen admiraal MURRAY, die op Klein Curaçao begraven werd. De ellende was zóó hoog gestegen, dat de mals tegen 10 stuivers de kan verkocht werd. De bevolking was de wanhoop nabij, zoodat velen bij den Gouverneur een verzoekschrift indienden, om het eiland maar aan de Engelschen over te leveren.

Werkelijk, de positie van Gouverneur CHANGUION was niet te benijden. Daar hij in het geheel niet van militaire aangelegenheden op de hoogte was, gevoelde hij volkomen, dat hij in deze netelige omstandigheden niet bekwaam was, aan het hoofd dezer kolonie te staan, en had hij daarom reeds verschillende malen ontslag gevraagd. Men zegt, dat er zelfs iemand anders in zijn plaats benoemd was, doch de zaak was te onveilig, om CHANGUION te gaan aflossen.

Zoodra de landvoogd uit zijn rustige rust op *Bleinheim* aan de overzijde van het Schottegat door de kanonochoten in de haven was opgeschrikt, begreep hij onmiddellijk dat er onraad was, en dat zijn tegenwoordigheid in de stad vereischt werd. Hij stapte met zijn vrouw en kinderen in een tentbootje en liet zich over het Schottegat naar de haven brengen. Was hij nu regelrecht naar het fort *Republiek* (*Nassau*) gegaan, dat nog niet veroverd was, dan had hij van daaruit het de Engelschen nog lastig genoeg kunnen maken, doch misleid door de Hollandsche vlag, die nog op het fort Amsterdam woei, begaf hij zich daarheen. Hij stapte aan wal tusschen de werf van de Heeren VAN

DER MEULEN en die van den Heer FOULKE vóór het woonhuis van den Heer M. SCHOTBOEG, ter plaatse waar nu de groote hoede van de Curaçaosche Handel-maatschappij staat en ging over het Waagat naar de stad. Doch aan de poort van het hoofdfort gekomen, werd hij door den Engelschen schildwacht afgewezen, waarna hij terugkeerde en langs de Breestraat aan de Oostzijde van het fort Amsterdam door het Sortie-poortje binnenkwam. Hier liep hij in den val en werd onmiddellijk gevangen genomen. Men bracht hem naar de groote zaal, waar bij aankomst de Gouverneur zijn vrouw naar een sofa geleide, daar zij een bezwijming nabij was.

Onderwijl de landvoogd het fort binnenkwam, stak de Raad-Fiscaal Mr. P. B. VAN STARCKENBORGH van de *Overzijde* in een roeiboortje de haven over, doch werd onderweg door JOHN ELLIOT, victualie meester van de *Arcthusa* krijgsgevangen gemaakt en eveneens in de zaal van het Gouvernementshuis vóór BRISBANE gebracht, waarop deze vergevoegd tot ELLIOT seide: „Dat is juist de persoon, die ik nog noodig heb. Den Gouverneur heb ik reeds in mijn macht.”

Volgens de getuigenis, afgelegd door H. HIGMAN, een Engelschen luitenant van de *Arcthusa*, en die op dat oogenblik mede in de zaal aanwezig was, eischte admiraal Brisbane onmiddellijk de overgave van het eiland en dat hij overwerpt een officier, vergezeld van een Britschen officier, naar het fort *Republiek* zou zenden, om namens CHANGUION den commandant van het fort aan te zeggen, terstond met schieten op te houden onder bedreiging van Brisbane, dat hij het fort met 1200 man zou bestormen, wanneer hij niet aan dat bevel voldeed. Gouverneur Changuion verzocht eerst zijn raadsleden te consulteeren.

De raadsleden van die dagen waren de Heeren CORN. BARCH, P. A. CANNIEN, A. A. BEUTNER en C. A. VAN ECK. De Raad-fiscaal was tevens vice-president van den Raad. (Zie No. 985, *Notulen* 1807, No. 1). Het is ons niet bekend, wie van deze Raadsleden mede aanwezig waren.

BRISBANE sloot hen in een kamer op en gaf hen eenige minuten tijd om te capituleeren. Ondertusschen liep BRISBANE met het horloge in de hand de zaal op en neer tot de

verleende tijd verstreken was. Zij beloofden te capituleeren, maar verzochten nog eenigen tijd om de voorwaarden der capitulatie vast te stellen. In dien tusschentijd werd er een Hollandsche officier, vergezeld van een Engelschen naar het fort *Republiek* afgevaardigd met bevel het schieten te staken, waaraan terstond gevolg werd gegeven.

Hiermede ging de commandant van dit fort buiten zijn bevoegdheid. Immers, van het oogenblik dat CHANGUION als krijgsgevangene zich in de macht der Engelschen bevond, was de fort-commandant hem geen gehoorzaamheid meer verschuldigd en had hij zijn eigen instructies te volgen, om n.l. dit fort tot het uiterste te verdedigen. Naderhand heeft men hierin eveneens een bewijs van verraad gezocht, omdat de commandant van dit fort, P. BALFOUR VAN BURLEIGH, een Noord-Amerikaan en de schoonzoon van CHANGUION was. Er is later zelfs beweerd, dat de Gouverneur zijn land verraden en verkocht had en de reeds te voren geschreven en van weerszijden goedgekeurde capitulatie, kant en klaar uit zijn schrijftafel haalde. Ofschoon niet alles in deze zaak is opgehelderd en er veel duisters blijft, geloof ik toch, dat dit puur laster is. Wat luitenant *Higman* getuigde, is hiermede geheel in strijd.

De slotsom was, dat CHANGUION nog „honorabele capitulatie wist te bedingen, waardoor de burgers hun eigendommen behielden, die anders zeker een buit van den overweldiger zouden geworden zijn.” Het is niet onmogelijk, dat de Engelschen zich zoo toeschietelijk toonden, omdat zij niet zonder vrees waren voor het fort *Nassau*, daar ondanks al de grootspraak van BRISBANE het fort met zijn 1200 man te zullen bestormen, deze wel begreep, dat zijn scheepsmacht, grotendeels bestaande uit een samenraapstel van gehuurde vreemdelingen, daartoe toch niet bij machte was.

Het pleit zeker voor de betrouwbaarheid van *Changuion*, dat hij het aanbod van BRISBANE met verontwaardiging afwees om als civiel gouverneur aan het hoofd der kolonie te blijven. Zoo althans verzekert PROEL in zijn geschiedverhaal opgenomen in de *Curaçaosche Courant* van 1825.

Het garnizoen en de bemanning der beide Hollandsche schepen, on-

geveer een 300 man, werden met de officieren en den gouverneur met het Engelsch fregat *Anson* naar Jamaica gevoerd, waar zij den 10en Januari aankwamen en vervolgens op hun eerewoord, van niet meer de wapens tegen Engeland te voeren, ontslagen en naar Holland teruggezonden.

In Holland wist men wel, dat de Engelschen een gelegenheid zochten om de oude, laatste en eenige kolonie, die nog onder Hollandsch Gezag was gebleven, te overmeesteren. Daarom besloot men de kolonie hulp te brengen. Den 15 Februari zeilde het Hollandsche fregat *Utrecht*, vroeger *Orpheus* geheeten, van 82 stukken geschut onder kapitein A. COSTERUS uit Helvoetsluis met 200 artilleristen der marine en veel levensbehoeften aan boord, naar Curaçao. Maar men wist toen nog niet, dat de kolonie reeds den 1 Januari den Engelschen in handen was gevallen. Door de stipte geheimhouding, waarmede dit fregat was uitgerust, gelukte het kap. COSTERUS aan de waakzaamheid der Engelsche oorlogsschepen in de Noordzee te ontsnappen. Er was dus alle hoop, dat het fregat behouden op de plaats zijner bestemming zou aankomen. Doch ongelukkig stak er in den nacht van 25 Februari zulk een hevige storm op, dat de *Utrecht* tegen de klippen van Sonda, een der Orcaidsche eilanden verbrijzeld werd, waarbij een 80 manschappen om het leven kwamen.

Toen eindelijk het bericht van de overgave van Curaçao in het Moederland bekend werd, was de verontwaardiging vooral van koning Lodewijk buitenmate. Het onverwacht verlies dezer kolonie, het plichtverzuim en de slappe verdediging grieften hem geweldig. Hij gelastte den minister van marine, VERHEUL, de hoofdpersonen in hechtenis te nemen. Den 9 Juni te 's Hage aangekomen, werden CHANGUION, de garnizoenscommandant PFEIFFER, kapitein VAN NEE, en kap. luit. SLOTERDIJK den 12 Augustus gearresteerd en in de generaliteits provost gevangen gezet. Eerst den 21 Maart van het volgende jaar deed het Hoog-Militair-Gerechtshof uitspraak. Gouverneur CHANGUION en de garnizoenscommandant PFEIFFER werden beiden tot de straf met den kogel veroor-

BOVENWINDSCHE STEMMEN.

III.

Langs de lage Westkust van Bonaire was het heerlijk varen. De zee was kalm en de ESTELLE liep haar 7 à 8 mijl. Een zandband slingert rond de rotsige laagten, waarop bijna geen boomengroei. De eenige afwisseling waren de verschillende zoutpannen met hun kleine gekleurde piramiden als scheidingsspaal tusschen de Oranje- de Witte en de Blauwe Pan. Waarom is er geen Roode, dan waren de nationale kleuren volledig tegenwoordig? Rustig lagen we te dommelen in onze gemakkelijke zeestoele, toen we tegen zessen langs den vuurtoren van Boca Spelonk voeren. Men was juist bezig het licht te ontsteken. Een oogenblik zagen we het helder stralen.

Wat zijn dat aardige, mooie torentjes op Bonaire. De ronde toren is wit en wordt verdeeld door oranje nissen en bekroond met een oranje koepel, waaromheen traliwerk, bijwijze van omloop. Het uitwerking van het licht hebben we niet kunnen waarnemen. We koersten eerst een wijle Oostwaarts, om later Noordwaarts om het eiland te steeven.

Dien avond gingen we vroeg naar kool om den verloren slaap van den vorigen nacht wat in te halen.

Donderdag 29 Dec. zagen we bij het opstaan nergens land. De Kapitein verzekerde ons, dat we er 's nachts goed van door waren gegaan en een heel eind waren opgeschoten.

Op zee moet men het volste vertrouwen stellen in den Kapitein, we geloofden dus zijn bewering en vroegen naar geen bewijzen.

Het weer was dien morgen frisch en goed, de wind ongunstig. Dat wil zeggen, we moesten meer Noord dan Oost houden en zouden derhalve via Puerto Rico naar onze eilanden kunnen gaan. Daar dit meermalen gedaan wordt, had deze richting voor ons niets bijzonders.

PIETER, onze hofmeester, bracht ons tegen half zeven een kop thee, welke uitstekend smaakte. Tegen half negen rammelden wij van den honger en zagen met graagte naar de mand van PIETER, waarin hij het ontbijt aanbracht.

Van de achtien eerste klas passagiers waren er nog acht overgebleven, maar er verschenen slechts drie man aan de ontbijttafel. Zoute visch, zalm, foenche, brood, gelei en kaas stonden opgediend. We begonnen met wat brood en eindigden met foenche met zoute visch.

Toen weer gauw naar boven in onzen dekstoel gevallen en genoten van de heerlijke zeebries. Het was een genot ons stevig zeeros de golven te zien klieven, die in vlokkend schuim langs zijne flanken

vlogen. De vaart zat er goed in en we begonnen al berekeningen te maken. Zondagmorgen 2 Januari zouden we toch wel op St. Martin zijn. Een reis van zes dagen was best mogelijk met zulke zee en wind. De ESTELLE had vroeger wel eens binnen vier dagen de reis gemaakt. Waarom altijd het ergste verondersteld, dat het lang zou duren? De vorige reis van vijftien dagen was buitengewoon lang geweest, des te meer kans hadden we nu een goeden vluggen tocht te maken. Twee slechte reizen achter elkaar behoort immers tot de uitzonderingen!

Zoo zaten we te boomen op zee, totdat het zonnetje ons te heet werd en we een schuilplaats zochten in de cabine.

De twee cabines zijn groot en luchtig genoeg, als er maar twee passagiers voor elke cabine bestemd worden, ofschoon er vier slaapgelegenheden zijn. De twee onderste couchettes kunnen dan benut worden als kleerankast en de bovenste als werkelijk bed gebruikt. Matras en kussen waren in orde en het linnen zindelijk. De jongen, PIETER, is echter wel hofmeester, maar kan zich niet tegelijk omtoveren in linnenjuffrouw, zoodat de bedden voor eens en voor altijd opgemaakt zijn en blijven, gedurende de geheele reis.

Voor zeezieke menschen moet dat een zware beproeving zijn en zeer veel onaangenaams medebrengen.

Maar wat wil men! Een zeilschip is geen stoomboot! Reizen is altijd ongemakkelijk, en het reizen per zeilschip het summum van ongemak, vooral als dit weken moet duren. Tegen twaalf uur zagen we de mand weer aankomen en werd de soep opgediend. Het was kippensoep, zoo goed toebereid, dat het ons allen smaakte. Alle eer aan den Kok van de *Estelle*, dikwerf reeds door JAN PAUL op waardige wijze bezongen.

Terwijl wij soepeerden, trok Pieter met de mand er stilletes van door, ons in hoopvolle stemming achterlatende op de dingen die komen zouden.

Die jongen heeft vouwbeenen en loopt op zee zoo vlug als een kievit op 't land, in een ommesien was hij terug. Filosofisch aangelegd begreep hij aanstonds, dat we meer op zijn mand dan op zijn persoon zaten te wachten. Goedgunstig stak hij dus eerst de mand door de trapopening, toen bukte z'n hoofd onder het luik en kwamen zijn beenen de trappen af. Ons geoeft oog had al ras door de teenen twijgen der mand een kippenpoot boven den schaalrand zien uitstekten. Draadloos werd aan alle commensalen bericht, dat het goed was. Onze eerste schrik van te moeten dineeren aan boord van een schoener was over, en we begonnen de blanke wapenen te hanteren met moed.

Tusschen twee haakjes mag hier eervol worden vermeld, dat vorken en lepels schoon waren, de messen ook, maar niet scherp genoeg voor het opgediende vleesch.

Voor gastronomisch aangelegde naturen wil ik gaarne het menu aflezen. Kippenboutjes gestoofd, rijst, aardappelen, gezouten vleesch met doperwtten. Ingelegde peren als dessert.

Deze laatste smakelijkheid was een persoonlijke beleefdheid van Kapitein VANDERPOEL, wien wij daarvoor dankbaar blijven. Dat busje ingelegde vruchten iederen middag was een heele verfrissching en werd ten volle geapprecieerd.

Na het diner moesten we de salon ontruimen voor den Kapitein en zijn stuurli, die daar ook aten. We klommen in onze couchette, zowat anderhalve Meter hoog, bengelden met onze voeten overboord en rookten onzen afterdinner. Daarna vroegen we aan Neptunus ons voor een uurtje aan Morpheus af te willen staan.

Wat gelukkig werd goedgekeurd.

(Wordt vervolgd).

Pr. fr. R. J. C. WAHLEN.

deeld. De beide officieren werden vrijgesproken, daar zij „wegens het verlies hunner schepen gerechtigd en van alle schuld wegens wande-
voir of latharigheid vrijgekend wa-
ren.” Zoo werden beiden terstond op
vrije voeten gesteld. Ook het gedrag
der andere officieren werd onderzocht,
doch allen op gelijke wijze vrijge-
sproken. Onder de officieren van de
marine was natuurlijk kommandant
Evertsz de hoofdschuldige. Doch
deze was gesneuveld. (1)

Aan CHANGUION werd door zijn
practijzen aangeraden gratie te ver-
zoeken, waaraan hij eerst niet wilde
voldoen, daar hij in conscientie over-
tuigd was, dat hij zich niets te ver-
wijlen had.

„Eindelijk na rijp beraad heb ik,
zoo schreef hij, op aanraden van prac-
tijzen en goede vrienden, er mij toe
bepaald om abolitie van het vonnis
te vragen.” Koning Lodewijk gaf
Changuion daarop kwijtschelding van
alle straf, doch verklaarde hem
tevens onbekwaam tot het bekleeden
van eenig ambt. Changuion leedde
daarna een afgezonderd leven. Na-
derhand toen aan de overheersching
der Franschen in het Moederland
een einde was gekomen en Prins
Willem van Oranje uit Engeland
teruggekeerd koning der Nederlanden
was geworden, werd bij Kon. Be-
sluit van 23 November 1814 „goed-
gevonden als hetgeen P. J. CHAN-
GUION als gewezen Gouverneur van
Curaçao bij sententie van de Hooge
Militaire Vierschaar van 21 Maart
1808, tot delict is geïmponeerd, te
abolereen en te vernietigen, zoo als
geschiedt bij dezen en voornoemde
CHANGUION tot zijn goeden naam en
faam en in ded staat, waarin hij
was vóór de pronuntiatie van deze-
ver, hersteld en gerestitueerd.” In
1816 volgde zijn benoeming en 29
Februari 1816 zijn aanstelling tot
Raad-Fiscaal a. i. bij het Hof van
Justitie in Suriname 2) en nog in het-
zelfde jaar werd hij Secretaris van
het Hof. Changuion overleed in 1820
te Paramaribo.

Ook de Garnizoens-Commandant
PEIFFER verkreeg lijfsgenade, doch
werd tot cassatie veroordeeld. Zijn
latere levensloop heb ik niet kun-
nen achterhalen.

De Commandant van het fort
Nassau de Noord-Amerikaan P.
BALFOUR VAN BURLEIGH, de schoon-
zoon van CHANGUION, klom op tot
Luitenant-Kolonel en was in dien
rang later Garnizoens-Commandant
te Paramaribo, terzelfder tijd dat
zijn schoonvader secretaris van het
Gerechthof was.

1) Kapitein Evertsz werd op de plan-
tage Hato begraven. Even voorbij het
steenen riool, waardoor het water uit de
grot loopt, was ter linkerzijde van den
weg een kleine ommuurde begraafplaats,
waar op het Graf van Evertsz de vol-
gende inscriptie stond: *Den dapperen Va-
derlander, den Heere Cornelis Gerard Evertsz,
kapitein kolonel ter zee en commandant in de
haven van Curaçao, gesneuveld den 1 Januari
1807.*

2) Zie Surinaamsch Gouv'ts. Blad. 27
Februari 1816 No. 1.

Wordt vervolgd.

P. A. E.

De Oorlog en de Zedenontzaarding.

II.

DUITSCHLAND.

Hebben wij in ons nummer van
verleden week de verschrikkelijke ge-
volgen aangetoond, uit de ontaarde
volkszedes voortgevoeld voor het
zinkende Frankrijk, zwaarder door
een heidensche levensopvatting be-
proefd dan door den militairen vij-
and, waartegen het slechts met door
eigen schuld gehalveerde kracht kan
vechten, ook Duitschland is niet vrij-
gebleven van dien zelfden kanker. En
met volkomen redelijke vrees gaan
Duitsche oeconomen voort te waar-
schuwen tegen den ongelijken strijd,
die in de naaste toekomst opnieuw
Duitschland kan overvallen, indien
het Duitse volk dezen kanker niet
uitsnijdt, terwijl de minder gekunstel-
de volkszedes in het reusachtige
Rusland een nakomelingschap be-
loven zóó vruchtbaar, dat daartegen
ook het genie van Duitse veld-
heeren zal te kort schieten, om het
evenwicht des rijks te bewaren.

In het begin van het oorlogjaar
1914 richtten de Duitse Bisschop-
pen tot hun geloovigen een herder-
lijk schrijven, waarin zij met plech-
tigen ernst verklaarden:

„De Duitse familie — wat stond
zij eertijds hoog in eere als burech
van liefde en trouwe, van orde en
tucht, als beeld van gezondheid en
vruchtbaarheid! Nu is ook over
haar een zware ziekte gekomen. Op
die ziekten wijst een woord van on-
heilspellenden klank, dat ons vroe-
ger niet aanging, het woord geboor-
tevermindering. Hoever het euvel
reeds rondom zich heeft gegrepen,
dat toonen de cijfers, die dezen
achteruitgang vaststellen.

„In het jaar 1876 kwamen in
Duitschland op 1000 inwoners 42
geboorten voor, in 1911 nog slechts
29. Een kind minder op 1000 in-
woners beteekent 65.000 kinderen
minder in geheel het Rijk. Zoo wijst
het jaar 1911 in vergelijking met
het jaar 1876 een tekort aan van
ver boven 800.000 kinderen. Van
jaar tot jaar vermindert het aan-
tal geboorten, en wel in Duitsch-
land de laatste 10 jaren sneller dan
zelfs in Frankrijk en België. Gelukt
het niet, dat euvel te stuiten, dan
zal weldra ook bij ons het aantal
sterfgevallen dat der geboorten over-
treffen en zal ook voor Duitschland
het woord gelden: meer dooddikten
dan wiegen.

„De cijfers spreken een ontzettend
duidelijke taal. En men meene niet,
dat zij alleen klagen over nood, zij
klagen wegens schuld, wegens zwaar-
ste schuld. Zij bedreigen zich zelve en
anderen, die den achteruitgang wil-
len afleiden uit ongunstige sociale
en stoffelijke verhoudingen, uit de
duurte der levensmiddelen, uit de
moeilijkheid om in het levensonder-
houd te voorzien, die van dag tot
dag stijgt. Ons volk heeft hardere
tijden doorworsteld zonder dat dit
noodlottig verschijnsel zich voor-
deed. Licht kan worden aangetoond,
dat het beklagenswaardige euvel
niet een gevolg is van den nood,
maar wel een gevolg van de weelde;
in de hoogere standen, in rijke en
gegoede kringen heeft het een aan-
vang genomen en met andere on-
deugden dier standen is het lang-
zamerhand in het volk binnenge-
drongen.

„Wij willen niet loochenen, dat
sommige sociale misstanden het
euvel bevordert en vergroot hebben,
zoals b.v. de woning-ellende in de
grootste steden. Hier moeten staats
hulp en christelijke barmhartigheid
hand in hand gaan en alles beproe-
ven om die noodlottige misstanden
tegen te werken. Maar dat zijn
slechts bijkomstige oorzaken. De
hoofdoorzaak, de hoofdschuldige,
is de slechte wil, het kwaadwillig
en misdadig misbruik van het hu-
welijk!”

Deze noodkreet van het Duitse
Episcopaat vindt een krachtigen
weerklink bij den bekenden hoog-
leeraar dr. C. TÖNNIGES in diens pas
verschenen werk: *Die Achteruitgang
der Geboorten, of de dreigende ontvolking
van Duitschland.* (Leipzig).

Het woord van Von Moltke: „De
Franschen verliezen door den ach-
teruitgang der geboorten elken dag
een slag”, zal in afzienbaren tijd
ook voor Duitschland een bittere
waarheid worden, aldus erkent de
genoemde sociaal-oecoonoom ronduit.

En met schrijnende cijfers staaf
bij zijn gerechtigde vrees. Op elke
duizend bewoners van Duitschland
kwamen in het jaar 1910 slechts
30.83 levendgeborenen voor tegen
31.7 in het jaar 1909. In het hee-
le Rijk daalde het aantal tijdens de
jaren 1906—1909 van 33.1 tot
31.0. Dit sterk dalende percentage
is in de groote steden van Duitsch-
land reeds duidelijk merkbaar; in
Berlijn bijv. ongemeen. Ende 1860
werden aldaar aan den burgerlijken
stand meer dan 200 geboorten per
1000 vrouwen aangegeven, in 1910
nog slechts 84, in 1912 maar 74.
De hoofdstad van het Duitse Rijk
brengt nu reeds 20 procent kroost
te weinig voort, om haar aantal
inwoners te handhaven. Haar aan-
was is uitsluitend het gevolg van
den trek uit de provincie.

In andere groote Duitse steden
is hetzelfde verschijnsel waar te ne-
men. Te München bijv. bedroeg het
aantal geboorten in 1901 nog 18291,
doch slechts 16,112 in het jaar 1905,
en maar 13,835 in 1910.

De ontwikkelde en meer welgestelde
klassen — schrijft prof. TÖNNIGES —
dragen de hoofdschuld van den
achteruitgang der geboorten, door-
dat zij met een bepaalde bedoeling
het aantal hunner nakomelingen
zoo laag mogelijk houden. Het een-
en tweekinders-systeem wordt door
de hoogere, en niet, gelijk het na-
tuurlijk zou schijnen, door de arme
bevolking toegepast.

„Ik heb” — schrijft deze niet-ka-
tholieke geleerde — „in de laatste
tientallen jaren meermalen, waar de
gelegenheid zich daartoe aanbood,
welgezetten huisvaders de vraag ge-
steld, waarom zij maar een of twee
kinderen hadden, en in de meeste
gevallen het volgende, oogenschiijn-
lijk heel tragisch antwoord gekre-
gen: De vader achtte het zijn plicht,
zijn nakomelingen in zoo gunstige
en zeker mogelijke levensomstandig-
heden achter te laten, wanneer hij
eens zou sterven.

„Deze overgroote zorg voor de
nakomelingschap is echter geen ge-
luk voor de ontwikkeling van ons
land en ook geen geluk voor de
oogenschijnlijk zoo gunstig gesel-
tueerde nakomelingen, want uit de-
zen groeit in de meeste gevallen
nooit iets geestelijk-groots. Men
stelt zich een spruit van zulk een

over-zorgzamen vader voor, een
spruit, die het geruststellend be-
wustzijn met zich ronddraagt, dat
hem op zijn levensweg niets werke-
lijk ernstigs kan gebeuren, daar hij
door de middelen, welke zijn vader
hem heeft achtergelaten, van de
toekomst zeker is. Al gaat zijn re-
deneerling ook niet geheel op — vele
gevallen bewijzen het — toch geloof
voorloopig de zoodanige welgestel-
de nakomeling, dat zijn materieel
fortuin nooit een eind kan hebben.
Waar toe dus arbeid en inspanning,
denken de meesten. Zij leven van
den eenen dag in den anderen, zon-
der den Staat tot voordeel te zijn,
iets waardevols te produceeren of
een gezin te stichten. Het vermogen,
dat de vader heeft achtergelaten,
wordt aldus het ongeluk van het
kind. Als de verwende lievelingszoon
tenminste nog eenige broers en zus-
ters had, met wie hij de erfenis
moest deelen, zou hij gedwongen zijn
zich zelf een bestaan te verzekeren
en zich een plaats in de maatschap-
pelijk te veroveren. Maar de
over-voorzichtigheid der ouders, die
de wijsheld bedroeg, heeft ook dit
verhindert.”

Het *Statistisches Jahrbuch* van het
Duitse Rijk, dat onlangs versche-
nen is, brengt eenige nieuwe gege-
vens over het geboortecijfer in
Duitschland.

	kinderen
In 1910 werden geboren	1.982.836
„ 1911 „ „	1.927.039
„ 1912 „ „	1.925.883
„ 1913 „ „	1.894.598

Het geboortepercentage op 1000
inwoners was dus:

in 1910	30.7
in 1911	29.3
in 1912	29.1
in 1913	28.3

Deze achteruitgang is, bij de be-
standige toename der totale bevol-
king, des te tastbaarder, omdat in
1900 het geboortepercentage nog
stond op 36.

Tegenover deze vermindering staat
een vermeerdering van onwettige
geboorten:

In 1910	9.1 pCt der geb. kinderen
In 1911	9.2 „ „ „ „
In 1912	9.5 „ „ „ „
In 1913	9.7 „ „ „ „

Dit jammerlijk percentage neemt
in sommige afzonderlijke plaatsen
schrikbarende proporties aan: zoo
in Berlijn, waar het oploopt tot
23.0 procent.

Het aantal zelfmoorden bedroeg
in 1913: 15,564, d. i. 23 op 100.000
inwoners. In Berlijn, Hamburg en
Bremen liep dit cijfer zelfs op tot
38 op de 100.000 inwoners. In 1906
was, voor het gezamenlijke Duitse
Rijk, dit cijfer 20.4. In Berlijn stond
het toen echter op 32.

In het boven aangehaalde boek,
dat veel opzien in Duitschland heeft
gebaard, somt prof. TÖNNIGES een
aantal oorzaken op, die den snellen
kanker in het bloed hebben ge-
jaagd van een groot deel des volks
ook in Duitschland. Maar de hoofd-
oorzaak ligt in de godsdienstige
verslapping en het bederf van de mo-
derne wereld, wier rottende bescha-
ving ook het christelijk geloofseleven
aanvrat, gelijk de Duitse Bisschop-
pen in hun voornoemden herderlij-
ken brief schreven:

„Het zedelijk bederf, dat onver-
wijld intreedt, waar christelijk geloof
en christelijke zeden verdwijnen, is
reeds doorgedrongen tot den levens-
wortel der familie. In breede kringen
is de eerbied voor de heiligheid van
het huwelijk verloren gegaan. Men
wil van de huwelijksrechten gebruik
maken zonder de huwelijksplichten
op zich te nemen. Door tegelloos
begeeren, door koudberekende zelf-
zucht en hebzucht, door laffe vrees
voor moeste en offers, laat men zich
verleiden om misdadig den schepp-
ingswyl van God te trotseeren, om
de natuur geweld aan te doen, het
hoofddoel te verijdelen, het huwe-
lijk zelf te ontwijden, te misvormen,
met onvruchtbaarheid te slaan, om
het kinderaantal te beperken, ja
zelfs om door vernietiging van het
kiemende leven eenvoudigweg een
moordenaar te worden.

„Een vloekwaardige industrie biedt
daar toe misdadige hulp. Openlijk
en op sluipwegen weet zij hare schan-
delijke middelen aan het volk op te-
dringen. Die middelen moet ons arme
Duitse volk niet alleen met zijn
geld, maar ook met zijn bloed, met
de gezondheid van lijf en ziel, met
het geluk der familie betalen; de
Duitse natie betaalt ze met het
leven van duizenden van kinderen.

„Wee ons, hoe diep zijn wij ge-
zonken! Men ging groot op een
beschaving, die godsdienst, Chris-
tendom en Kerk overbodig heeft
gemaakt en die zonder die factoren
van hoogte tot hoogte opklimt, —
en nu staat men voor nieuwe af-

gronden van den dood. Men had
den mond vol over levensverhooging
tengevolge van den vooruitgang in
onzen modernen tijd, — en nu wordt
de natie bedreigd met een levens-
ontkenning en een levensvernietiging,
die men met recht haar lauzamen
zelfmoord heeft genoemd. Niet zon-
der reden verheugt men zich over
het feit, dat het de medische we-
tenschap gelukt is het sterftecijfer
van jaar tot jaar te doen dalen, —
maar tegelijkertijd versalindt de sul-
le, geheime dood van de twintigste
eeuw elk jaar duizenden van kinder-
levens.

„Dat zijn de afschuwelijke vruch-
ten, die de afkeer van God, de af-
v. l. van Christus afwerpt. Dat is de
pest, die den oorlog tegen Christen-
dom en Kerk op den voet volgt.
De giftkiem en doodskiem is ons
geliefd Duitse volk tot in het merg
gedrongen!

„Zelden heeft zich de vreeselijke
wisselwerking tusschen ongelof en
onzedelijkheid, tusschen ondeugd en
ellende, tusschen zonde en dood,
zoo tastbaar en statistisch geopen-
baard. Zelden is het voor iedereen
zóó klaarblijkelijk geworden, dat
zij, die tegen godsdienst en Kerk,
tegen God en Christus den strijd
aanbinden, daardoor vanzelf tege-
lijkertijd vijanden worden van de
familie, vijanden van het kind, vijan-
den van de deugd, vijanden van
het volk en van het vaderland.”

Indedaad ook voor het vaderland
zie naar Frankrijk, roept Tönniges
uit. Wij bedwingen het, omdat het
zichzelf door de zedenontzaarding met
machteloosheid heeft geslagen. Maar
hoelang, tensij wij den kanker uit-
snijden, zal het duren, oer Rusland
van onze ziekte gebruik maakt, om
Duitschland opnieuw te bedreigen
wegens gebrek aan een weerbaar ge-
slacht?

Volkeren, wordt sterk door de
goede zeden!

Aanplantingen op GROOT-KWARTIER.

III.

Nog een andere aanplanting trof
mijn bijzondere opmerkzaamheid bij
mijn bezoek op Groot-Kwartier. Ik
zag daar een vrij groote oppervlakte
beplant met een mij onbekende gras-
soort. Uit de fulchtlingen van den
Heer Dussel verspreidte de *Soodan-
gras* was. Tegelijkertijd met
het saad van de *Faleria-mais* had
ZED. een klein monster van *Soodan-
gras* uit Amerika ontvan-
gen voor proefneming. Deze proef
voldeed boven verwachting, zoodat
er alle reden bestond de proef op
grotere schaal voort te zetten. Op
Groot-Kwartier staat thans ongeveer
een halve hectare met *Soodan-gras*
beplant. Dit gras kan de plaats
invoemen van ons *Para-gras*. Het heeft
er bij oppervlakkige beschouwing ook
veel overeenkomst mede. Wanneer
het tot zijn volle lengte is uitgegroeid,
reikt het met zijn zaadpluimen tot
manushoogte. Het kan telkens om
de zes weken worden afgesneden. Een
groot voordeel, dat dit gras heeft
boven ons *Paragrass* is, dat het veel
minder irrigatie noodig heeft en dat
het zich uitstekend leent om tot hooi
gedroogd te worden. Ook dan nog
wordt het door het vee met graagte
gegeten, wat met het *paragrass* niet
het geval is. Bovendien bevat het
Soodan-gras veel meer voedende be-
standdeelen.

De Heer Dussel laat althans voor-
loopig dit gras zoo hoog mogelijk
opschieten en saad vormen. En dit
met een dubbel oogmerk. Het gras
wordt afgesneden en dient dan tot
veevoeder voor de fokdieren op *Oas
Chiquito*, die zoodoende betrekkelijk
weinig aan onderhoud kosten. Het
zaad wordt geoogst en is thans op
Groot-Kwartier reeds in groote hoe-
veelheid verkrijgbaar en tegen veel
lageren prijs dan de Heer Dussel
het zijne uit Amerika betrokken heeft.
Voor den Curaçaoschen planter is
dit een niet gering voordeel, boven-
dien heeft hij geen vrachtkosten te
betalen en is er absoluut zeker van
klein krachtig zaai te ontvangen. Wan-
neer het gras pas afgesneden is,
hebben de overblijvende stoppels iets
meer besproeiing noodig, omdat dan
de grond meer uitdroogt. Misschien
zal deze of gene planter de opmer-
king maken, dat hij in veel slechtere
conditie verkeert, doordat hij niet
uit zoo'n ruime beurs kan putten
als het Gouvernement, dus dat hij
nooit op zijn plantage die goede
resultaten kan verwachten gelijk op
Groot-Kwartier het geval is. Doch
hierin vergist men zich ter dege. Het
zou te wenschen zijn, dat elke Cura-
caosche planter een bezoek ging
brengen op den Gouvernements proef-
tuin van Groot-Kwartier, om daar
onder geleide van den Heer Dussel
alle bijzonderheden persoonlijk
in oogenchouw te nemen. Bij mijn
bezoek verwonderde 't mij ten zeerste

zoo'n gering getal arbeiders hier op
deze uitgestrekte terreinen aan het
werk te zien. Wat nog meer ver-
wondering verdient is wel dit, dat
het terrein slechts met 66n molen
gefrigeerd wordt, waaruit van zelf
volgt, dat deze aanplantingen on-
mogelijk veel irrigatie kunnen noodig
hebben, omdat het anders voor 66n
molen onmogelijk te doen zou zijn.
Zeer veel, o.a. de groenteaankweek
wordt uitsluitend uit de hand met
den gister besproeid.

Nog ontmoette ik hier een klein
terrein beplant met een nieuwe ba-
cove-varieteit, die reeds flink wa-
ren opgeschoten. Over de resulta-
ten valt er evenwel voorloopig nog
niets met zekerheid te zeggen.

Een voornaam onderdeel van de-
ze plantage vormt de groenteaankwe-
kerij, waarmede de Heer Dussel in
het bijzonder een zeer verdienstelijk
en leerzaam werk ondernomen heeft
in het belang van de kleine hofjes,
die zich op deze cultuur toelleggen.

Dit gedeelte verdient wel eens af-
zonderlijk behandeld te worden.

Berichten uit de Kolonie.

Mgr. Vuylsteke.

Zondagnamiddag is Z. D. H. Mgr.
VUYLSTEKE van zijn dienstreis naar
de eilanden Saint-Martin, Saba, Saint-
Eustatius, St. Baths en Bonaire we-
derom op Curaçao teruggekeerd. Op
al dezen eilanden heeft Mgr. het H.
Vormsel toegediend, kerkelijke visita-
tie gehouden en de scholen bezocht. De
terugreis met de „Estelle” tot Bo-
naire en met de „Aguila” tot hier was
zeer gunstig.

Reeds Dinsdag d. a. v. heeft Mgr.
het H. Vormsel toegediend aan 350
kinderen in de St. Annakerk van Otr-
banda, en ' gisteren Vrijdag aan 280
kinderen in de kerk van den H. Rozen-
krans van Pietermaai.

Telegraafkabels.

In een Amerikaansche Courant von-
den we het bericht, dat er in het be-
gin van Februari zeven telegraafkabels,
die Amerika met Europa verbinden
zijn doorgesneden.

Men vermoedde, dat een Duitse
duikboot met dat werk bezig is. Als
men dien Duitser niet spoedig on-
schadelijk maakt, beloopten wij de
kans, dat onze kabel ook zoo lang-
zaam aan een beurt krijgt.

Stroohoeden.

Aan stroohoeden werden uit deze
kolonie uitgevoerd:

in	dozijn	waarde
1915	119,177	1 482,561
1914	182,745	„ 488,482
1913	145,789	„ 678,682
1912	145,614	„ 794,240

Regenval

Gedurende de maand Dec.

	m.M.
Fort Amsterdam	92.6
Westpunt	147.8
Plantage Siberië	100.
Dokterstuijn	94.6
Hoff Abao	139.6
Kl. St. Martha	116.5
Cas Chikitoë	62.
Sta. Maria	106.5
Plantage Gr. St. Joris	105.
Wilhelmina-tuin	82.9
Sta. Rosa	117.5
Beekenburg	103.2
Noordkant	81.5

Officiele Berichten.

Volgens van den Consul der Ne-
derlanden te Panama ontvangen
kennisgeving is aldaar in het Santo
Tomas Hospitaal op den 18den
Januari dj. overleden Jose Ramon,
Curaçaosche, oud 54 jaren.

Den heer J. P. Delgeur is wegens
verrek van St. Martin N. G. eer-
vol ontslag verleend als lid van den
Voogdijraad aldaar en de heer C.
Hartendorff is als zoodanig benoemd.

Aan den Roomsche Katholiek
Geestelijke van den 2den rang alhier
J. van den Elsen is tot herstel van
gezondheid een jaar verlof naar Ne-
derland verleend.

Aan Mej. Emma van Eps, onder-
wijzeres 4de klasse aan de Emma-
school alhier is tot herstel van ge-
zondheid een week verlof verleend.

Aan den Havenmeester en Loods
alhier C. B. Debrat is tot herstel
van gezondheid een maand verlof
verleend en de heer J. S. Ludwig is
tijdelijk belast met de waarneming
dier functie.

Aan den onderwijzer 1ste klasse
aan de Hendrikschool alhier H. J.
Vooren is tot herstel van gezond-
heid een maand verlof verleend.

Het Eeuweest.

Heden mogen we elkander wel oprecht gelukwensen met het gedenkwaardige feit, dat onze Kolonie een eeuw lang ongestoord werd bestuurd door Neerland's Koningen. Hoe gaarne zouden we onze dankbaarheid uiten in vreugdevolle feestelijkheid. Maar onze geëerbiedigde Koningin is ons voorgegaan in het niet vieren van Hoogsterdzelver jubeldagen. Het zou Harer Majesteit leed doen, als wij den ernst der tijden niet begrepen en niet medevolden met het naamloos wee, dat in geheel Europa, ook in ons Moederland, geleden wordt.

De HoogEdelGestr. Heer Gouverneur was onze tolk bij de sympathie-betuiging aan Hare Majesteit, tijdens de nationale ramp van den Watersnood.

Zijn HoogEdelGestr. zal zonder twijfel op dezen dag aan Koningin WILHELMINA de oprechte gevoelens mededeelen van een trouw en dankbaar volk.

Burgerlijke stand.

Opgaaft van het aantal geboorten, sterfgevallen en huwelijken, welke hebben plaats gehad gedurende de maand Jan. 1916.

Geboorten. Overleden. Aangegeven.

M. gesl. V. gesl. in echt b. echt M. gesl. V. gesl. Levenl. Huwel.

Stadistrict	17	10	9	18	15	18	2	1
2e. district	9	14	12	11	5	4	-	-
3e. district	13	9	10	12	3	4	-	-
4e. district	8	-	1	2	-	2	-	-
5e. district	4	10	4	10	-	1	-	-
Totaal	36	43	36	53	23	29	2	1

Muziekuitvoering.

PROGRAMMA.

Zondagavond om 7½ uur Overzigt.

1. Avanti Pas.Red Cossetti
2. Elvira Ouverture Werkman
3. Die Hydropaten Walser J. Guag'l
4. Fantaisie sur Marlana Wallace
5. Hunky Dory March Holmann
6. Potpourri sur Le Mascothe Audran
7. Staccato-Fantaisie für Piccolo 1e uitv.
8. Ten Piedad Danza W. Popp J. Campos

Onze Petroleum-Raffinaderij.

One Curaçaosche publiek interesseert zich maar betrekkelijk weinig voor de Petroleum-Raffinaderij aan het Schottegat. De eenige reden daarvoor is, dat men er weinig of niets van weet, en slechts nu en dan zeer vage berichten tot het publiek doordringen. En dat is jammer. Er ontwikkelt zich aan het Schottegat op dat netige eilandje, een uitlooper van de plantage *Asiento*, een groot-bedrijf, een groot-Industrie, die minstens de evenknie kan genoemd worden van de fosphaatmijnen van Santa Barbara, doch in de toekomst voor ons eiland en in het bijzonder voor onze haven van ontzaglijke betekenis gaat worden.

Wat de *Bataafsche Petroleum-Maatschappij* daar aan het Schottegat bezig is tot stand te brengen, is een reuzenwerk, waaraan miljoenen guldens worden te kosten gelegd, wat in de toekomst niet enkel voor die maatschappij, maar ook voor onze kolonie en onze bevolking, naar wij hopen, prachtwinsten in den schoot zal werpen.

Wie nu de *Emmabrug* over de haven passeert, ziet ver in het Noorden achter in het Schottegat twee reuzentank's, precies in den vorm van de gashouders der Hollandsche gasfabrieken, hoog oprijzen. Van af den berg van *Orabanda*, daar in de buurt van de *Habaiweg*, heeft men er nog een veel beteren kijk op. Dat zijn tank's van 35 meter middellijn en ± 12 meter hoogte. Zij hebben een inhoud van bijna 10,000 ton of 10 miljoen liter elk. Zoo staan er nu twee, en er komen er nog twee dergelijke bij. Deze dagen is men bezig met een stoompomp, die per uur 50 M³ water verplaatst, een dazer tank's vol water te pompen, alleen met het doel om te weten of het waterdicht is en zich nergens een lek bevindt. Die stoompomp zal er ruim 14 dagen, dag en nacht rusteloos doorpompen,

werk aan hebben, om één zoo'n tank te vullen. Daarna laat men het water natuurlijk weer wegllopen. Men spreekt in den tegenwoordigen oorlog dikwijls van artillerie-park en daaronder verstaat men dan een collectie kanonnen. Zoo spreekt men ook van *villapark*, een complex van villa's, enz. Hier op het eiland aan het Schottegat krijgen wij nu een *tankpark*, een heel complex van tank's.

Behalve de 4 groote, waarvan boven gesproken is, komen er nog 40 tot 60 kleinere tank's, die ongeveer ieder de helft inhoud van zoo'n grooten zullen hebben.

Met een zenuwachtigen haast is er gewerkt om deze twee groote tank's klaar te krijgen. Al deze tank's zijn bestemd om de ruw-olie, die spoedig door kleine tankboten van uit de petroleumbronnen in het achterland van Maracaibo zullen worden aangebracht, in ontvangst te nemen. Hoe eerder zulks kan gebeuren, des te beter. Want met geweld dringt de petroleum daar uit de boorgaten naar boven en loopt weg of verdamp. Op die wijze is er nu reeds voor een kapitaal van f 100,000 aan ruw-olie nutteloos verloren gegaan.

Alles word nu op haren en snaren gezet, opdat het bedrijf in Mei a. s. kan beginnen. Doch ook al zou de Raffinaderij dan nog niet klaar zijn, dan kunnen toch de kleine tank-boortjes van Maracaibo de ruw-olie hier aanvoeren, deze wordt in de groote tank's opgepompt, en grotere tank'schepen kunnen deze ruw-olie, nog ongezuiverd, weer meenemen en voorloopig naar andere raffinaderijen elders brengen, waar ze verwerkt wordt. Er liggen reeds 4 reusachtige distilleerketels op het terrein, van uit Holland hier aangebracht. Van de enorme grootte en zwaarte dier ketels zal men zich mischien een denkbeeld kunnen vormen, als men weet, dat *alleen* voor vracht van Holland tot hier de ongelooftijke som van 30,000 gulden betaald is. Men ziet wel, het gaat hier over enorme kapitalen.

We zullen trachten nog meer betrouwbare gegevens te verzamelen, om de weetgierigheid en de belangstelling onzer lezers te bevredigen.

Goede Lector.

De Katholieke Kerk vreest niets zoo zeer als domheid en onwetendheid. De Katholieke Godsdienst is een redelijke godsdienst en daarom ijvert de Kerk met zulk een zorg voor het onderricht in geloofszaken, opdat een ieder zich ook

rekenschap weet te geven van de grondslagen en de motieven waarop zijn geloofsbelijdenis steunt.

Doch nu is het wel eigenaardig, dat zij die het hevigst schelden en schimpen op de Katholieke Kerk, het minst op de hoogte zijn van de grondwaarheden des geloofs dikwijls zelfs niet het flauwste begrip hebben van de leer der Katholieke kerk. Daarom is het ook een dwaalbegrip te meenen als of de afval van het geloof zijn oorzaak vindt in grotere verlichting des geestes, want zij komt juist voort, uit verkeerde begrippen en averechtsche ideeën ten opzichte van de ware en zuivere leer der kerk. Waarom wij dit alles nog eens in herinnering brengen?

Dit is naar aanleiding van een klein, maar o zoo mooi werkje getiteld: *Algun discurso riba Fierro*, van de vaardige hand van *Pater Poiss*. Dat boekje verdient een aandachtige lezing en overdenking. Men zal zien, dat ook de leer der Kerk te opzichte van het leerstuk der Heil op een degelijken grondslag is opgebouwd, en welke sonderlinge bedenkingen soms daartegen worden ingebracht, doch hoe weinig steekhoudend die zijn.

Men lastert wat men niet kent.

De Aruba Phosphaat Mij.

Volgens een advertentie in de *Curaçaosche Courant* zullen binnen kort alle bezittingen op Aruba van de vroegere *Phosphaat Mij.* worden verkocht: o.a. de aanlegpijler op San Nicolaas, de spoorlijn, locomotieven, wagons, eenige houten huizen enz. Daarmee worden dus de laatste banden, die deze Maatschappij nog met Aruba vereenigt verbroken.

Posterijen.

Lijst van onafgehaalde en onbestelbaar bevonden brieven

Machy Brama Amella de Soto, Emelina de Troconis, Rosa de Windt, Magr. v. Ganasteyn, Mathias Janga, Maria Lopez Lodewijk Reina, Secretario de la Esperantisto Societo, Rito A. Suarez, Josefina van Klaren (erven), Ueschi, Maria Modestia Vireos.

Aangegeven: Mortimer A. Correa-Laguana, J. F. F. Steenbergen c/o De Bataafsche Pet. Maatschappij.

Drukwerken: Consul de Bulgarië, José J. Gabrera, Oscar Messerly, J. C. Pape.

Drukwerken zonder adres: De Telegraaf, La Verdad.

DE OORLOG.

Bijna een jaar lang, van April 1915 af, bezetten de Duitschers de Woeuvrevlakte en trokken zij een ijzeren ring om den kranen van fortten rond Verdun. De proeve tot doorbraak, welke Maandag 21 Februari 11. een aanvang nam, werd zeer degelijk voorbereid. De Kroonprins, die bij het begin van den oorlog langs Longwy in Frankrijk viel, heeft zijn mooie positie gehandhaafd en strijdt nu met den Keizer aan het hoofd der troepen. Ook in Champagne en in Argonne bleef de positie der troepen sinds maanden onveranderd. Deze laatste twee legervelden werden uitgekozen om flankdekking van het hoofdeleger te verzekeren en zoo mogelijk, een omtrekkende beweging uit te kunnen voeren tot volkomen instelling der vijanden. Maar de Fransche legers hielden, al die maanden lang, onverwikt stand, recht tegenover de Duitschers.

De Duitsche hoofdlijn loopt van Vauquois over Etain naar Conflans, dat een samenloop van 6 à 7 rivieren is, vandaar wellicht de naam, welke samenvloeiing beteekent. Bij Conflans hebben de Duitschers fabrieken opgericht om de stroomversnelling der rivieren, of m.a.w. den watertoevoer te kunnen verminderen, mischien geheel af te snijden. Men weet uit het vroegere verloop van den krijg, hoe lastig die riviertjes zijn met haar moeilijke overtochten.

De grotere rivier de Maas loopt echter recht door Verdun en de Franschen zitten met hun troepen aan weerskanten van de hooge Maasoeveren. Daarbij, de rivier is hier zeer breed. Een overtocht zal allerbezwwaarlijkst gaan.

De Duitschers daarentegen bezetten den spoorweg van Verdun naar Metz en blijven op die manier in geregelde en gemakkelijke verbinding met het achterland. Munitionaanvoer, wegvoeren van gewonden en proviandering der troepen kan daardoor snel geschieden.

De ernstige voorbereiding van de centrale positie doet vermoeden, dat de strijd om Verdun tot de meest gewichtige van heel den oorlog behooren zal.

Dat blijkt ook wel uit het optreden der Duitschers, die hun beste

krachten daar samentrekken onder persoonlijke leiding van den Keizer en den Kroonprins.

De strijd begon Maandag 21 Februari ten N. O. van Verdun. De Duitschers wilden met alle geweld de vesting Douaumont veroveren, hetgeen hun na zes dagen lukte. Nu mag de Fransche Minister van oorlog verklaren, dat dit Fort tot het oude systeem behoorde en als niet bestand tegen een modern aanvalsgeschut reeds verleden jaar werd ontruimd van manschappen en kanonnen, we kunnen bijna niet aannemen, dat dit den Duitschers onbekend zou zijn geweest. Dat Fort ligt echter ongetwijfeld op een zeer mooie plaats en die plaats te veroveren was den Duitschers alles waard. Ze verloren er ± 150,000 mannen.

Het geheele leger van Duitschland voor Verdun wordt geschat op ± 350,000, anderen spreken zelfs van 6 à 700,000.

De taktiek der Franschen wordt in een officieele Nota door den Minister van Oorlog als volgt aangegeven:

De infanterie begon den aanval op Maandag 11. (21 Febr.)

Het eerste gunstige teeken voor de Franschen was het feit dat de vijand in de onmogelijkheid verkeerde onze kanonnen tot zwijgen te brengen. Het offensief begon met een scherpe verkenning der troepen, waar bij de Franschen een betrekkelijk groot aantal Duitsche officieren waarnamen, en later, een massa infanterie, welke zich loom voortbewoog. De Fransche kanonnen maalden geheele rijen van Duitschers weg. Het scheen het Duitsche legerhoofd niet te deren, dat 9 van de 10 manschappen vielen, als de tiende zijn doel maar bereikte. In het begin namen 14 bataljons (280,000 man) aan het gevecht deel. Dit getal werd opgevoerd tot 16 en zelfs tot 17 bataljons (340,000 man).

De Duitsche beweging werd gedeckt door een bosch, de troepen liepen door droge sloten en daarbij aansluitende loopgraven, van te voren langzaam aan in gereedheid gebracht; hadden de Franschen nu getracht in contact te blijven met de Duitschers, dan zouden zij in den blinde hebben moeten werken en hun eigen artillerie in den weg geloopt hebben. Laat men de aanvallende troepen naderen tot een afstand van 150 Meter, dan kan bij den aanval het afwerende leger overvallen worden, zoo de aanvallers geen offer ontzien, maar houdt men ze op een afstand van 1,500 Meter dan kunnen ze geen weerstand bieden aan de kanonnen der verdieders. Daarom trokken de Fransche troepen terug achter versterkte stelling, waar zij de Duitschers konden zien, toen zij op onverdekt terrein vooruitstormden. De uitwerking liet niet op zich wachten. De frontlijn der aanvallers was eerst 40 KM. lang en kromp in tot 14, tot 10, tot 8. De verliezen der Duitschers waren verschrikkelijk.

Vrijdag (25 Febr.) was het de kritieke dag. Den dag daarop volgden hadden er slechts afzonderlijke aanvallen plaats.

De Duitschers zagen zich gedwongen hun grootsch plan van aanval op te geven. De groote doorbraak was gestuit.

Toch is alle gevaar voor de Franschen nog lang niet geweken. Uit de richting Spincourt vallen groote obussen in Verdun. Dat is een voorbereidende maatregel om zich van deze vesting meester te maken. Vele sterke steden zijn op dezelfde wijze veroverd.

Ook beginnen de Duitschers den Westeroever van de Maas onder vuur te nemen, en dat op verschillende plaatsen ten N. W. van Verdun.

Dat is een voorbereidende maatregel voor den grooten overtocht der Duitsche troepen.

De Woeuvrevlakte is bij Fresnes doorgebroken, de Duitschers trokken voort tot Manheulles en namen die plaats in; ze blijven met hun kanonnen spelen in de gapende opening.

In ons kort overzicht moeden we ons tot de hoofdzaak, den slag bij Verdun, te mogen beperken.

De eindconclusie is: De groote doorbraak werd gestuit, maar het gevaar is van Verdun nog niet geweken.

Buitenland.

Schrijven van het Belgische Episcopaat.

De Bisschoppen van België hebben gezamenlijk een schrijven tot het Duitse en Oostenrijksche Episcopaat gericht, voorstellend een commissie van onderzoek te benoemen, om de waarheid te weten over de in België gepleegde gruwelen, gruwelen in officiële Duitse documenten aan Belgen toegeschreven en de gruwelen der Duitse soldaten.

Het is een zeer waardig en verheven stuk, dat aldus aanvangt:

„Aan Hun Eminenties de Kardinelen en Hun Doorluchtige Hoogwaardigheden, de bisschoppen van Duitschland, Beleren en Oostenrijk Hongarije. „Eminenties, Doorluchtige Hoogwaardigheden.

„Als Katholieke bisschoppen bieden wij, sedert een jaar, aan de wereld — gij, bisschoppen van Duitschland, aan den eenen kant, wij, bisschoppen van België, Frankrijk en Engeland aan den anderen kant — een verbijsterend schouwspel.”

De bisschoppen herinneren allereerst aan de beschuldigingen van Duitse zijde tegen de Belgen, ook tegen vele priesters, ingebracht. Maar men wilde daar eerst niet op antwoorden, vertrouwend dat althans de katholieke Duitschers niet lichtzinnig zouden oordeelen en veroordeelen.

Helaas bleek dat wel het geval. Den 18den Aug. 1914 schreef Mgr. de bisschop van Luik aan den commandant Bayer, gouverneur van de stad Luik:

LA TUBERCULOSIS

es una enfermedad contagiosa que tan facilmente contraen los ricos que los pobres.

Toda persona que tenga la menor propensión á debilidad pulmonar, enflaquecimiento, anemia, necesita tomar la

Emulsión de Scott



(de Aceite puro de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos.)



Poderosa en sus efectos.

Buena en toda época del año.

te Amsterdam	1883,
„ Antwerpen	1885,
Chicago	1893, en
„ Curaçao, Eerste Prijs Eere-	
medaille, 1904.	
„ Brussel, 1910	
Curaçao, Waterkant, Otrabanda.	